

't Is goed in 't eigen hart te kijken
nog even voor het slapen gaan
van dageraad tot avond
geen enkel hart heb zeer gedaan.

(Alice Nahon)





Liefdevol en eenvoudig zoals zij geleefd heeft,
is ontslapen in de vrede van de Heer

Mevrouw

Rosa Vanhuylenbroeck

Dochter van Philemon (†) en Celine (†)
Vanhuylenbroeck - Van den Eeckhoudt

Geboren te Liedekerke op 9 april 1937
en overleden in het WZC O.-L.-Vrouw te Roosdaal
op 12 december 2024.

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Niklaaskerk te Liedekerke
op vrijdag 20 december 2024 om 11.30 uur.

Samenkomst aan de kerk, de offergang geldt als begroeting.

Daarna volgt de bijzetting in familiegrond
op de gemeentelijke begraafplaats van Liedekerke.

Een afscheidsgroet aan Rosa kan gebracht worden
in het gemeentelijk mortuarium, Populierelaan te Liedekerke,
op donderdag 19 december 2024 van 18.00 tot 19.00 uur.

Dit melden u:

haar broer en zussen,
schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

De families Vanhuylenbroeck en Van den Eeckhoudt.

De familie dankt haar huisarts Dr. P. Van Geert en het
personeel van het WZC O.-L.-Vrouw (A1).

Rouwadres:

p.a. Jan Vandroogenbroeck t.a.v. familie Rosa Vanhuylenbroeck
Warandestraat 119, 1770 Liedekerke

Online condoleren via www.janvandroogenbroeck.be

Geen bloemen en kransen