

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe 'n beetje,
En alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe.
Maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans



Dankbaar om wie hij voor ons is geweest
nemen wij afscheid van

de heer

Frans D'hoë

Echtgenoot van mevrouw Maria Vandenhouwe

Geboren te Liedekerke op 2 oktober 1929
en overleden in het ASZ te Aalst op 17 juni 2024.

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de OLV-Boodschapkerk Ter Muilen te Liedekerke
op zaterdag 22 juni 2024 om 10.00 uur.

Samenkomst aan de kerk, de offergang geldt als begroeting.

Daarna volgt de plaatsing in de familiegrafkelder
op de gemeentelijke begraafplaats van Liedekerke in familiekring.

Dit melden u diep bedroefd:

Maria Vandenhouwe

zijn echtgenote

Jean-Paul en Brigitte D'hoë - De Meyer

Kenneth D'hoë

Tim en Tom D'hoë - De Sutter

Caroline en Gertjan D'hoë - Van Herreweghe

Mira

Sig

Anne-Marie en Pascal D'hoë - Depoortere

Sophie en Matthias Depoortere - Declerck

Charlotte en Jonathan Depoortere - De Moor

Lois

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn zus, schoonbroer, neven en nichten.

De familie dankt zijn huisarts Dr. K. Van Schandevyl en het
personeel van de palliatieve eenheid 'Charon'.

Rouwadres:

p.a. Jan Vandroogenbroeck t.a.v. familie Frans D'hoë
Warandestraat 119, 1770 Liedekerke

Online condoleren via www.janvandroogenbroeck.be