



Hoor en herinner mij  
in de vlucht van een duif...  
in een lied...  
in een gedicht...

Aandenken aan  
de Heer

*Frans Timmermans*

Echtgenoot van mevrouw Maria De Luyck (†2022)

Geboren te Liedekerke op 28 juni 1922  
en overleden te Liedekerke op 16 februari 2024.

---

Wij bezorgden Vader, Peter, Frans, terug aan de aarde  
in intieme kring.

Frans en Maria rusten nu vredig te Grimbergen.

Onze oprechte dank voor de heel goede en liefdevolle  
verzorging die hij mocht ontvangen  
in Woonzorgcentrum 'Sara' te Liedekerke.

*Madeliefje*

Ode aan het Madeliefje (door Frans Timmermans)

Madeliefje in het groen, wat sta je daar allemaal te doen?  
Ben je bang van kou en regen,  
kun je daar nu echt niet tegen?  
Want de herfst is in het land en voor U niet echt plezant.  
Want de winter is gereed met sneeuw en soms hard vriezen  
Madeliefje in het groen, uw schoonheid te doen verliezen.  
Maar dit zal je heus niet doen  
want niemand zal 't je kwalijk nemen  
dat gij uw winterslaap wilt doen.  
Want dat lieve Madeliefje wacht gelaten naar de tijd  
dat ze wederom kan groeiën tot een heerlijk sneeuwtafijl.  
En ik wil ervan genieten en ik zal het heel graag doen,  
Madeliefje in het groen.  
En komt de lente weer in 't land met wat zon en malse regen,  
ik vraag aan Onze Lieve Heer en de mensen van het weer:  
Laat de natuur zijn goesting doen,  
Tevree, Madeliefje in het groen?  
Kinderhandjes die je plukken,  
zullen ze in een vaasje schikken.  
Breng de natuur heel maar naar binnen,  
elkeen zal je daar beminnen.  
Madeliefje uit het groen.