

*“Tijd om te gaan slapen, tijd om te berusten in het feit dat mijn tijd gekomen is.
Tijd om te gaan slapen, tijd om nog te zeggen dat ik, dat ik je heel graag heb gezien.”*

Kris De Bruyne

Yolande Bastiaens

20 juni 1931 – 15 augustus 2022



Ons moeke heeft het leven voorgoed losgelaten.
Ook al heeft ze de rust verdiend, toch is het gemis heel sterk.
We zwaaiden haar uit in familiekring,
dat warme nest waar ze heel haar leven zo heeft van genoten.

Onze familie

Eugeen Callebaut

Stefaan, Katelijne, Hilde, Luc

Brecht, Annelies, Dries, Freya, Freek, Sara, Jolien, Tim, Marjon, Tom, Zoë, David

Margot, Marie, Leonie, Mats, Emiel, Oscar, Fleur

Rouwadres

Pa Jan Vandroogenbroeck, Warandestraat 119, 1770 Liedekerke

Condoleren kan ook via www.janvandroogenbroeck.be