



Marcel Lievens

1934 - 2021

Omgeven door de liefde van ons allen is van ons heengegaan

de heer

Marcel Lievens

Echtgenoot van mevrouw Rosa Van den Borre (†2011)

Geboren te Liedekerke op 16 december 1934
en er overleden op 17 september 2021,
gesterkt door het gebed van de Kerk.

We willen met heel de familie en alle vrienden afscheid nemen
zoals Marcel steeds heeft geleefd, "hoopvol, in zovele goeie dingen"
in de Sint-Niklaaskerk te Liedekerke **op vrijdag 24 september 2021 om 10.00 uur.**

Nadien begeleiden wij Marcel naar zijn tijdloze rustplaats
op de gemeentelijke begraafplaats van Liedekerke.

Dit melden u diep bedroefd:

Marc en Frieda Platteau - Lievens
Carine Lievens

zijn kinderen

Frederik en Jolien Platteau - Clauwaert en ♥

zijn kleinkinderen

Zijn zus, schoonbroer, schoonzus, neven en petekind.

De families Lievens, Van den Borre, Bockstael en Van Droogenbroeck.

De familie dankt zijn huisarts Dr. P. Lettens, alsook zijn vroegere huisarts Dr. G. Deburghgraeve, zijn thuisverpleging Pajozorg, Familiezorg en het personeel van Residentie Sara waar hij een maand verbleef.

Rouwadres: p.a. Jan Vandroogenbroeck t.a.v. familie Marcel Lievens
Warandestraat 119, 1770 Liedekerke

Condoleren kan via www.janvandroogenbroeck.be