



RIK VAN MEER

7 november 1937 - 9 juli 2021

IN HART EN GEDACHTEN
VANDAAG EN VOOR ALTIJD

JOUW LICHTJE STRAALT
TOT IN DE EEUWIGHEID

Dankbaar voor al hetgene wat hij voor ons betekende,
nemen wij afscheid van

de heer

RIK VAN MEER

Echtgenoot van mevrouw José Van der Borght

Geboren te Evere op 7 november 1937
en overleden in het WZC Sint-Rafaël te Liedekerke
op 9 juli 2021, gesterkt door het gebed van de Kerk.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in familiekring
in de aula van het crematorium "Siesegem" te Aalst.

De asurne van Rik wordt bewaard in zijn vertrouwelijke omgeving.

Een afscheidsgroet aan Rik kan gebracht worden
in het gemeentelijk mortuarium, Populierenlaan te Liedekerke,
op donderdag 15 juli 2021 van 18.00 tot 19.00 uur.

Dit melden u bedroefd:

José Van der Borght

zijn echtgenote

Gino en Pascale Van Meer - Schuttyzer

zijn kinderen

Nathalie en Thomas Van Meer - Backaert

Cézanne & Estelle

Nicolas en Melanie Van Meer - De Ville

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families Van Meer, Van der Borght, Saelens en Van Droogenbroeck.

Met dank aan zijn huisarts Dr. M. Beerens en het personeel van
het WZC Sint-Rafaël in het bijzonder woongemeenschap "Hop
en Mout".

Rouwadres: p.a. Jan Vandroogenbroeck t.a.v. familie Rik Van Meer
Warandestraat 119, 1770 Liedekerke

Online condoleren via www.janvandroogenbroeck.be