

*Herinner mij  
maar niet in sombere dagen.*

*Herinner mij  
in de stralende zon.*

*Herinner mij  
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

Gesterkt door de mooie herinneringen  
nemen we afscheid van

Mevrouw

*Anna Breynaert*

Weduwe van de heer Frans Callebaut

Geboren te Liedekerke op 11 februari 1945  
en er overleden in Residentie Sara op 8 maart 2021.

*Oud-leerkracht aan de Sint-Gabriëlschool Liedekerke  
Voormalig voorzitter van Ziekenzorg Teralfene  
Vrijwilligster bij Teledienst Ninove  
Lid van OKRA Teralfene*

---

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de aula  
van het crematorium "Siesegem" te Aalst in beperkte kring.

Daarna volgt de plaatsing van de asurne in familiegrond  
op de gemeentelijke begraafplaats van Teralfene.

Een afscheidsgroet aan Anna kan gebracht worden  
in het gemeentelijk mortuarium, Populierenlaan te Liedekerke,  
op vrijdag 12 maart 2021 van 19.00 tot 20.00 uur.

Dit melden u diep bedroefd:

Wim Callebaut

Iris en Patrick Callebaut - Van Droogenbroeck

haar metekind Lotte

Toon en vriendin Io

Emilia en ♥

Merel en vriend Dieter

Ester en vriend Vincent

*haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen*

Haar zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families Breynaert, Callebaut, Heymans en Asselman.

De familie dankt haar huisarts Dr. H. Demaegd en het personeel  
van Residentie Sara woongemeenschap "Koriander".

Rouwadres:

p.a. Jan Vandroogenbroeck t.a.v. familie Anna Breynaert  
Warandestraat 119, 1770 Liedekerke

Online condoleren via [www.janvandroogenbroeck.be](http://www.janvandroogenbroeck.be)