

Gesterkt door de mooie herinneringen
nemen we afscheid van
de heer

Jerome (Hieronymus) Guldemont

Weduwnaar van mevrouw Paula Aerts

Geboren te Liedekerke op 1 mei 1933
en overleden in het O.L.V. Ziekenhuis te Aalst op 1 februari 2021.

De afscheidsplichtigheid zal plaatsvinden in familiekring
in de Sint-Niklaaskerk te Liedekerke.

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
van de gemeentelijke begraafplaats van Liedekerke.

De families Guldemont, Aerts, Van den Borre en De Brabanter.

De familie dankt zijn huisarts Dr. K. Asselman
en zijn thuisverpleging Wendy en team.

Hij is de vader en schoonvader van
Anne-Marie en Paul Guldemont - Schouppe
Luc Guldemont(†)
Geert en Els Guldemont - Schelfhout
Griet Guldemont

Hij is de pepe van
Ellen en Kim
Martha
Liv

Jelle
Daan
Stijn en Désirée
Tom(†)
Sam en Carolien
Ineke
Kadeem en Dana
Remi
Noy en Thomas, ♥
Joram en Elke

Zijn neven en nichten

Rouwadres: p.a. Jan Vandroogenbroeck t.a.v. familie Jerome Guldemont
Warandestraat 119, 1770 Liedekerke
Online condoleren via www.janvandroogenbroeck.be

Als peuter ben je je vader Felix verloren.
Dit was je leven lang een groot gemis, een grote pijn.

Te jong om met zijn herinnering je hart te verwarmen.

Als jonge schrijnwerker maakte hij deze trap.
Later zou jij met jouw gezin in je vaders huis wonen.
Je kinderen gleden met hun kleine handen over de trapleuning,
hun groter wordende voeten liepen over diens treden,
de spijlen werden wekelijks met grote eerbied afgestoft.
Je werd schrijnwerker naar zijn voorbeeld.
Je maakte trappen net als hij, met gelijk vakmanschap.
Deze trap verbond jou met jouw vader. Jij, op aarde, hij daarboven.

En nu? Nu ben jij boven deze trap uitgestegen en eindelijk,
na al die jaren, herenigd met jouw vader.

Deze mooie gedachte verwarmt nu onze harten.

