



*Zij die niet meer zijn
zijn nooit meer waar ze waren
maar altijd waar wij zijn.*

*“We moeten niet de asse doorgeven,
maar het vuur.”*

Verzoend met het einde en dankbaar
om een lang en gelukkig leven,
nemen wij afscheid van

Mevrouw

Paula Cobbaert

Echtgenote van Bellarmin Deraedt(†)

*Geboren te Okegem op 20 november 1924
en overleden in WZC Sint-Carolus te Ternat op 31 december 2020*

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden
in de Onze-Lieve-Vrouw Boodschapkerk Ter Muilen te Liedekerke.

Nadien volgt de bijzetting in familiegrond
op de gemeentelijke begraafplaats van Liedekerke.

Eddy en Maria Deraedt - Van Isterdael
Leen en Rob, Rhune en Ronan
Liesbet en Stijn, Paulien en Fran

William en Mattie Deraedt - Jacobs
Eva en Matthias, Stella en Lucie
Sara
Jasper *haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen*

Haar neven en nichten

De families Cobbaert, Deraedt, De Schrijver en Asselman

*De familie dankt Dr. Van Geert en het zorgpersoneel gelijkvloers
WZC Sint-Carolus*

*De dood is niet het licht uitdoen,
maar de lamp doven omdat de
dageraad aanbreekt.*

Rouwadres:

p.a. Jan Vandroogenbroeck t.a.v. familie Paula Cobbaert
Warandestraat 119, 1770 Liedekerke

Online condoleren via www.janvandroogenbroeck.be