

Ik heb geleefd...

Geroeid met de riemen die ik aangereikt kreeg.

*Niemand zegt dat het leven gemakkelijk is,
zelfs als ze het niet moeilijk hebben.*

*Soms hardvochtig en expliciet, met vrije wil,
mijn keuze in mijn mogelijkheden.*

*Moedig en met het broodnodige sarcasme,
"mij eigen" zoals wie mij echt kent wel weet.*



Zoon, broer,
jij hield met beide handen aan het leven vast
maar de keuze om bij ons te blijven had je niet.

Steven Coppens

Geboren te Aalst op 30 maart 1981
en overleden in het UZ Gasthuisberg te Leuven
op 28 januari 2019.



De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de aula
van het crematorium "Westlede" te Lochristi in familiekring
(Smalle Heerweg 60).

Zoon van

Josiane De Maeght

Eric Coppens

Broer, schoonbroer en nonkel van

Vanessa Coppens en Genkis Gurlek

Rana(†), Rohan, Aaron

Tom Coppens en Frédérique Desmedt

Sam

zijn petekinderen Noa en Matthias

Kleinzoon van

Frans(†) en Melanie Coppens - De Leeuw

Lut Aelterman, vriendin van Eric

Armand De Schepper, nauwe vriend van de familie

Zijn vriendenkring

Dank aan allen die er voor hem geweest zijn.

Rouwadres:

p.a. Jan Vandroogenbroeck t.a.v. familie Steven Coppens

Warandestraat 119, 1770 Liedekerke

Condoleren kan ook via www.janvandroogenbroeck.be